

Luisteren naar wat echt leeft, samen nadenken en uitwisselen: 40 maal vasten en bezinnen voor vrede en gerechtigheid. Thema's de laatste jaren waren:

|      |  |
|------|--|
| 1997 | Het recht van de anderen                                       |
| 1999 | "ISLAM" in ons midden  |
| 2000 | 48 uren op stap met lege brooddoos: al van gehoord?            |
| 2001 | Tussen de liefde en de leegte                                  |
| 2002 | Van wonde naar verwondering                                    |
| 2003 | En toch... een andere wereld is mogelijk                       |
| 2004 | Levend water   |
| 2005 | De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven     |
| 2006 | Verdraai(de) wereld, "héél de wereld"                          |
| 2007 | Diversiteit: "léven met verschil"                              |
| 2008 | "Lijdende mensen hebben iets te zeggen"                        |
| 2009 | Het daghet in het Oosten                                       |
| 2010 | Schepping is bevrijding  |
| 2011 | Naar een nieuwe Lente?   |
| 2012 | Vreugde en Hoop delen  |
| 2013 | Transitie-bewust !! LEVEN !! ook voor de volgende generaties   |
| 2014 | Voor niets gaat de zon op. Economische GROEI in vraag gesteld! |

| 2015 - TREK WEG<br>uit uw land   | 2016-Het nieuwe<br>Vlaanderen  | 2017 - Werk voor<br>MORGEN!  | 2018 - DE KLANK<br>VAN STILTE   | 2019 - DE KRACHT<br>VAN HOOP   |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |

Was je er ooit bij? Heeft Romero toen en later ook jou geïnspireerd?

**Welkom op de namiddag van het 40<sup>STE</sup>  
VASTENWEEKEND**

**Vaartland – Klein Brabant  
op zondag 1 maart 2020 om 15.00u**

*voor een boeiend overzicht van 40 jaar  
met bekenden EN aansluitend de Viering.*

Afsluiten doen we met het gezamenlijk  
eten van een sobere maaltijd.

Kostendelend met mogelijkheid tot gift  
t.v.v. Broederlijk Delen.



Inschrijven bij Maria Van Schoonlandt is daarvoor noodzakelijk voor 25 februari 2020  
mail: mariavanschoonlandt@skynet.be 0497 15 61 94